



WHAT'S  
IN A NAME?

## Voorwoord

Je vraagt je wel eens af 'What's in a name' of wat is de betekenis van een woord.

In de bijbel (Gen. 1 - 3) staat 'En God zeide: *Daar zij licht! en daar werd licht*'.

De vraag die hierbij opgeroepen wordt is waar komt dit licht vandaan of wat is zijn oorsprong?

Alles wat een vorm heeft, heeft door de mens een naam gekregen, maar waar komt de vorm vandaan of wat is zijn oorsprong?

Het eerste deel van dit boek gaat over het licht 'What is' waar we geen woorden voor hebben en het tweede deel gaat over 'In a Name', waar we wel woorden voor hebben.

In het kort gezegd: Niets is meer dan iets, want niets heeft alle mogelijkheden in zich, terwijl iets dit niet meer heeft. Wel geeft iets een vingerwijzing naar het niets.

WHAT IS

AANDACHT

# BEVRIJDING

**IN A  
NAME?**

## **Aandacht**

Aandacht hebben voor iets gebeurt voordat je dit  
beseft.

## **Bevrijding**

Bevrijding is verblijven in niets, zonder iets te willen.